

רומן רוסי

יובל האזור, תלמיד בכפר הירוק אימץ את אנדריי פדוטקיו, חבר רוסי בודד, שהפך לבן משפחה. השניים אף נסעו יחד לטיול במוסקבה ■ "כך דמיינתי את ישראל", מציין פדוטקיו



האחז, מימין ופדוטקיו במוסקבה. חברי נפש

אבישג בדש-זבורו // avishagbz@gmail.com

"היה לנו חיבור מאוד טוב מההתחלה". לאחר מספר חודשים, אמו של פדוטקיו, שמאוד התרגשה מהיחס החם והאוהב שבנה מקבל, הזמינה אליה למוסקבה את בנה יחד עם יובל. השניים אכן נסעו לרוסיה, שם טיילו באתרים רבים, כולל ביקור בקר קס. "זו הייתה חוויה", מספר האזור. "קר שם מאוד, אבל היה מיוחד להכיר את המציאות של אנדריי, ואת אורח החיים שלהם, האירופאי מאוד".

"אחרי האקלים הישראלי היה קשה לה-תרגל שוב לקור", אומר פדוטקיו. "ירד שם כל הזמן שלג, והיה קר מאוד. למרות הקור, טיילנו בחוץ והראיתי ליובל את המקומות המרכזיים של מוסקבה".

פדוטקיו עלה לישראל יחד עם עוד 25 ילדים מחבר העמים, שהגיעו ללא משפחותיהם. בינתיים הוא מתרשם מאוד לחיוב מהארץ, בעיקר ממוזג האוויר הנוח, הים והשמש. "זה סוג של גן עדן", הוא אומר. "כך דמיינתי את ישראל, עם אנשים טובים". פדוטקיו הסתגל במהירות לארץ. "התהליך לא היה קשה במיוחד", הוא אומר. "זה משהו שקורה מעצמו, באופן אוטומטי".

על המשפחה המאמצת שלו הוא אומר: "מההתחלה התקבלתי במשפחה בהמון חום, אהבה ופרגון. אני מרגיש מחובר אליהם מאוד, כמעט כמו במשפחה אמיתית. יובל הוא חבר ממש טוב שלי. תמיד מוכן לעזור, סוג של אח".

מתברר כי יש גם אנשים טובים בעולם. יובל האזור, תלמיד כיתה ט' בכפר הירוק, אימץ את אנדריי פדוטקיו, תלמיד רוסי בבית הספר שעלה לישראל לבה. הקשר בין השניים כה התהדק עד שהם נסעו יחד לביקור ברוסיה, אצל משפחתו של פדוטקיו.

הסיפור המרגש החל בתקופת החגים, אז כל תלמידי הכפר הירוק יצאו לחופשה בת עשרה ימים. האזור חיכה לאוטובוס עם חבר, כשהם פגשו את ריטה, רכות העולים של פרויקט נע"לה. האזור התעניין אם נמציאו משפחות מאמצות לכל הנערים, ושמע כי לשניים מהם טרם נמצאה משפחה.

האזור לא היסס, התקשר לאמא שלו, ושאל אם הוא יכול להזמין לביתו שני חברים חדשים לעשרה ימים. הוריו נענו בחיוב לבקשתו, ופתחו את ביתם לשני העולים החדשים, שלא מזמן נחתו בישראל.

"אלו היו עשרה ימים מיוחדים", סיפר יובל, אשר אף ארגן מסיבת יום הולדת לאחר מהנערים בביתו. "הכנתי עוגה. הזמנתי חברים, והיה ממש מקסים, הוא התרגש מאוד", סיפר האזור.

לאחר החופשה חזרו הנערים ללמוד בכפר הירוק, והקשר בין פדוטקיו והאזור התהדק. משפחתו של האזור החליטה לאמץ אותו על כסיס קבוע, והוא הצטרף לטיולים המשפחתיים ולארוחות המשפחתיות. מרי סופשבוע שני הוא התארח בבית המשפחה. "אני מרגיש עם זה הכי טוב", אומר האזור.